



ABDIJ VAN MAREDSOUS EN ONTHAALCENTRUM SAINT-JOSEPH



Autoparking



Busparking
15 plaatsen



Maestro



Honden toegelaten

De Abdijs van Maredsous is een plaats voor spiritualiteit en ontspanning in een uitzonderlijke groene omgeving en zet de oude tradities verder.

Als erfgenamen van een duizend jaar oude traditie, ontvangen de monniken van de Abdijs van Maredsous je in het St-Joseph onthaalcentrum, waar een cafetaria, een boekhandel-souvenirwinkel en een gratis toegankelijk speelplein ter beschikking staan van gezinnen.

Je kan er een aangenaam en 'smakelijk' moment doorbrengen rond de gastronomische producten van de abdijs: bieren, kazen en brood van Maredsous.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster

Het hele jaar (behalve op 1 januari): op weekdays van 11 tot 19 u, weekends van 10 tot 19 u.

Prijs

Gratis toegang: Abdijkerk, onthaalcentrum en audiovisuele voorstelling

Rondleiding

(tweetalig NL / FR). Online reservering: www.tourisme-maredsous.be/activite • Op alle zaterdagen en zondagen, op feestdagen en alle dagen tijdens de schoolvakanties om 14 u en 16 u (15.30 u in de winter) • Prijs zonder proeverij, bezoek aan het Kaasmuseum inclusief: volwassenen €7 • 60+, studenten €5 • kinderen (<12) gratis

Duur van het bezoek

1.30 u

Informatie voor groepen

Rondleiding

NL, FR, EN • Vaste prijs €125 (groepen tot 25 pers.) of €5 p.p. (groepen >25 pers.).

Andere nuttige informatie

Dagexcursies voor groepen.

Verantwoordelijke

Wivine Mirgoux

Telefoon

082 / 698 273

Email

accueil@maredsous.com



Maredsous

ABBAYE - ABDIJ



T. 082/69.82.84



Rue de Maredsous 11 - 5537 Denée



www.tourisme-maredsous.be



accueil@maredsous.com



Facebook

