



COLLEGIALE KERK SAINT-URSMER



Station op 600 m



Autoparking

De Collegiale kerk Saint-Ursmer is de oudste Karolingische kerk van België.

Haar geschiedenis loopt samen met deze van de nabij gelegen Saint-Pierre abdij, die in 1794 vernield werd door de Franse revolutionaire troepen.

Ze was funeraire kerk, parochiekerk en ten slotte collegiale kerk, maar ook een bedevaartoord gewijd aan Saint-Ursmer, een van de stichters van de abdij in de 7e eeuw.

Het gebouw is een waardevolle getuige van de pre-romaanse Karolingische bouwkunst.

Het schip is het oudste gedeelte, het koor en de portaaltoren dateren uit de 11e eeuw.

De romaanse crypte bevat de Merovingische sarcofagen van de heiligen Ursmer en Ermin, en ook grafstenen van abten uit de 16e eeuw.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster

Het hele jaar van 10 tot 16 u: dagelijks (behalve op maandag) van 1/04 t.e.m. 12/09 - van maandag tot vrijdag van 13/09 tot 30/12 •
Gesloten op 1/01, 27/09, 1, 2, 11 en 15/11, 25 en 31/12

Prijs

Audiogids gratis (NL, FR, EN en een aangepaste versie voor kinderen) beschikbaar bij de Dienst voor Toerisme Lobbés - het adres: Place Communale 17 (van 12 tot 13 u gesloten)

Duur van het bezoek

1.30 u

Informatie voor groepen

Rondleiding

NL / FR • €1/persoon met een minimum van €15.

Verantwoordelijke

Syndicat d'initiative de Lobbès

Telefoon

071/59 51 45

Fax

071/59 51 45

Email

syndicatdinitiativelobbes@skynet.be

Collegiale kerk Saint-Ursmer



T. 071/59.51.45



Rue de l'Eglise 1 - 6540 Lobbès



F. 071/59.51.45



www.tourisme-lobbes.be



info@tourisme-lobbes.be



Facebook