



MUSEUM VAN HET WAALSE LEVEN



Station op 400 m



Maestro

Het Museum van het Waalse Leven vond onderdak in het prachtige klooster van de Minderbroeders en biedt de bezoeker een nieuwe kijk op het leven in Wallonië vanaf de 19e eeuw tot vandaag.

Van de sociale geschiedenis tot de economie, van literatuur en ambachten tot feesten en volksgeloof, het hele leven van de Walen van gisteren en vandaag wordt onder de schijnwerpers geplaatst.

Je vindt er ook een zeer uitgebreid documentatiecentrum, een marionettentheater en een rijk aanbod activiteiten en bezoeken voor alle leeftijden en voor elk publiek. Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Het Museum organiseert regelmatig tijdelijke tentoonstellingen en neemt actief deel aan tal van evenementen zoals de Waalse Erfgoeddagen, de 'Nuit des Coteaux'.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster

Van dinsdag t.e.m. zondag van 9.30 tot 18 u • Gesloten op maandag, 1/01, 1/05, 1/11 en 25/12.

Prijs

volwassenen €5 - 60+ / studenten €4 - kinderen (6-18) €3 - kinderen (<6) gratis

Gratis toegang op de eerste zondag van de maand

Rondleiding

Audiogids gratis (NL, FR, EN, DE)

Prijs

Rondleiding in het museum vanaf 12 jaar: €5/pers. • www.viewallonne.be



26 Maximaal aantal personen 4 €



26 Maximaal aantal personen Ter plaatse



26 Maximaal aantal personen 4,5 €

Verantwoordelijke

Lionel Oliveira-Magalhaes

Telefoon

04/279.20.16

Fax

04/279.58.61

Email

reservation.mvw@provincedeliege.be



Province
de Liège

Culture

Musée de la Vie wallonne



T. 04/279.20.31



Cour des Mineurs - 4000 Liège



F. 04/279.58.61



www.viewallonne.be



info@viewallonne.be



Facebook

Bus: Tec Liège-Verviers: place Saint-Lambert • Train: station Liège-Palais.