



FOLKLOREMUSEUM



Station op 1300 m

In de 23 expositiezalen (1100 m²) hangt een intieme en serene sfeer. Het museum is ondergebracht in een 17e-eeuws gebouw en schetst het leven van weleer in Doornik en op het platteland tussen 1800 en 1950.

- Een museum gewijd aan het dagelijkse leven -

Het museum biedt een les over de dingen des levens: gaande van geboorte, doopsel, school, communie, oude beroepen (klompenmaker, kousenmaker, tonnenmaker, zadelmaker, zager, smid, enz.), militaire dienst tot het huwelijk...

Het evoqueert ook het dagelijks leven met zijn talloze huishoudelijke voorwerpen, een brede waaier aan mode van weleer, een heleboel gezelschappen met o.a. een zaal gewijd aan de Royale Compagnie du Cabaret Wallon Tournaisien, en allerlei kunststromingen (porselein, tapijten, tin, drukkunst, enz.).

Maar ook feesten, carnaval en folklore-optochten, ...

En traditionele volksspelen, waaronder het hoefijzerwerpen, waarvan een erg mooi spel te vinden is in de kroeg van het museum.

- Een facsimile van het reliëfplan gemaakt in opdracht van Lodewijk XIV -

Bezoek de eerste verdieping om een idee te krijgen van hoe Doornik eruit zag onder Lodewijk XIV, dankzij het grote reliëfplan.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster

Van 16/06 tot 31/10 (behalve op dinsdag): 9.30-12.30 en 13.30-17.30 u

Van 1/11 tot 31/03 (behalve op zondagochtend en dinsdag): 9.30-12 en 14-17 u.

Prijs

volwassenen €2,60 - 60+ / kinderen / studenten (6-18): €2,10

Gratis op de eerste zondag van de maand

Duur van het bezoek

2 u

Informatie voor groepen

Prijs

(min. 20 pers.) €2,10 - Scholieren €1

Rondleiding

Na reservering bij de Dienst voor Toerisme (069/22.20.45) - €69/ 2 u (1 tot 20 pers./gids).

Telefoon

069/22.20.45

Email

reservations@visittournai.be

Folkloremuseum



T. 069/22.40.69



Réduit des Sions 32-36 - 7500 Tournai



<https://mufim.tournai.be>



musee.folklore@tournai.be